

Vaarwel, mijn broeder

tekst: anoniem

muziek: Hubertus Waelrant (1517 - 1595)



Vaar - wel, mijn broe - der, vaar - wel, mijn broe - der, ik zie dij niet meer weer! Vaar - wel, mijn



broe - der, vaar - wel, mijn broe - der, ik zie dij niet meer weer! Mijn goe - de broe - der,



mijn dood is na - bij. — O, denk toch steeds aan mij, o, denk toch steeds aan mij, o,



denk toch steeds aan mij! Vaar - wel, mijn broe - der, vaar - wel, mijn broe - der. O,



denk toch steeds aan mij, o, denk toch steeds aan mij, o,



denk toch steeds aan mij! Vaar - wel, mijn broe - der!