

Van 't kosterke

tekst: Herman Broeckaert (1874 - 1930)
muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)

guitig vertellend 3



matig

1. Zeg, kos-ter-ke, zeg, waar-om vrijt - de gij niet? Dan
2. Zeg, kos-ter-ke, zeg, waar-om kust - de gij niet? O
3. Zeg, kos-ter-ke, zeg, waar-om trouwt-de gij niet? O



troost u een lie - ve - ke in 't ver - driet! Zeg, kos - ter - ke? —
wist ge de vreug - de die 't kus - sen biedt! Zeg, kos - ter - ke? —
wist gij hoe Lie - ze - ke u ge - re ziet! Zeg, kos - ter - ke? —



— "Ik heb er, ik heb er tot vrij - en geen lust, foei,
— "Ik heb er, ik heb er tot kus - sen geen lust, foei,
— "Ei, vindt er schoon Lie - ze - ke in 't kos - ter - ke lust? O,



foei en laat me ge - rust! — Ik bid - de mijn pa - ter - nos - ter - ke, ik
foei en laat me ge - rust! — Ik bid - de mijn pa - ter - nos - ter - ke, ik
o, nu leef ik ge - rust! — A - dieu, — mijn pa - ter - nos - ter - ke, we



bid - de!" zei dat kos - ter - ke!
bid - de!" zei dat kos - ter - ke!
trou - wen!" zei dat kos - ter - ke! —