

Ballade

tekst: Hubert Melis (1872 - 1949)
muziek: Karel Candaël (1883 - 1948)

nogal langzaam (♩ = 40)
4 *mf* in tijdmaat droevig te zingen



O goud-ge-kleur - de vog'-len, wilt gij mijn bo - de zijn? _



Snel met uw lich - te vlog'-len naar de ge - lief - de mijn. _ Het

iets vlugger *vertragen* *mf*



hart dat zoe - te min - ne draagt, is zo on - rus - tig en bang. _ Ik

in tijdmaat *p* langzaam en droevig 6



wacht van als _ de mor - gen daagt en wach - ten duurt _ zo lang.

mf in tijdmaat droevig te zingen



O goud-ge-wiek - te vog'-len, gij deedt mijn bood - schap niet. _



Gij steegt met lich - te vlog'-len, maar liet mij in _ 't ver - driet. _ Het

iets vlugger *vertragen*



hart dat zwa - re min - ne draagt, is zo on - rus - tig en bang. _ Zo

1e tijdmaat *p* langzamer en uitsterven



men'-ge mor - gen is ge - daagd en eeu - wig is _ zo lang!