

# Vlaamse moeders

tekst: Clem De Ridder (1920 - )

muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)

**Zeer matig 3** **Innig**

1. Ge hebt me, o moe - der, 't ver - lan - gen ge -
2. lief - de voor Vlaan - d'ren leidt niet naar pa -
3. toch zul - len im - mer de moe - ders van

ge - ven om min - zaam en mild tot de men - sen te gaan. Ge  
lei - zen. Daar stikt ze en sterft er een eer - lo - ze dood. Ze  
Vlaan - d'ren hun kin - de - ren ma - nen tot 't hoog - ste ge - bod. Hun

weest me de weg door uw sim - pe - le le - ven. Hoe  
bloeit langs de we - gen die krui - sen u wij - zen, en  
vroom - heid zal hoe - den dat 't ooit zou ver - an - d'ren. Be -

zou dan mijn lief - de naar Vlaan - d'ren niet gaan? \_\_\_  
ker - kers en tra - nen en ar - moe en nood. \_\_\_  
min steeds uw Vlaan - d'ren en breng het naar God! \_\_\_

**Breder**

Moe - ders van Vlaan - d'ren, groot is uw hart; vol van er - bar - men door

wee - dom ge - hard. \_ Gou - de - ne har - ten, har - ten van staal, blin - ken - de

blijft ge Vlaan - de - rens praal. \_

2. De
3. En praal. \_