

Vlaanderen

tekst: Willem Gijssels (1875 - 1945)

muziek: Arthur Meulemans (1844 - 1966)

gevoelvol - breed



1. 't Zijn wei - den als wie - gen - de zee - ën die
2. Uit beel - den en doe - ken en zan - gen, uit



groe - nen langs stroom en ri - vier. Hier vre - di - ge dorp - kes, daar
al wat een kun - ste - naar schiep, straalt gij als met to - ver om -



stee - ën die rij - zen met to - rens vol zwier. 't Zijn
han - gen, zo in - nig ge - voeld en zo diep. Gij



we - li - ge vel - den en wou - den of vlak - ten der hei - de vol
spie - gelt de aard u - wer kin - d'ren, gij vindt in uw wer - ken u



rust. O, 'k wil in mijn har - te be - hou - den die
weer. Hoe zou mij - ne lief - de ver - min - d'ren, u



schoon - heid, mijn op - per - ste lust. Voor Vlaan - de - ren, Vlaan - de - ren
min - nen wil ik meer en meer!



tril - le mijn har - te vol geest - drift en vuur. Mijn land is het land van de



stil - le, de vreed - za - me bre - de na - tuur!