

Vonkelt er een straal der zonne

tekst: Emmanuel Hiel (1834 - 1899)

muziek: Peter Benoit (1834 - 1901)



1. Von - kelt er — een straal der
2. Kom, — ter - wijl — die zie - le -
3. Hebt — ge, kind, — de straal der



zon - ne, la - chend in — het hart der bron - ne, borr' - lend
stra - len van — het lief - ke in mij da - len, zal ik
min - ne, 'k voel — in mij - ne ziel en zin - nen, d'eeuw' - ge



zingt ze in hei - li - ge won - ne: lief - de, lief - de zoet!
moe - dig haar — her - ha - len: lief - de, lief - de zoet!
bron - ne voor — u rin - nen: lief - de, lief - de zoet!