

Weemoedweelde

tekst: Lambrecht Lambrechts (1865 - 1932)

muziek: Jef Van Hoof (1886 - 1959)

matige beweging (♩ = 88)

eenvoudig en gevoelvol



Hoe me - nig wee - moed - vol - le stond raakt in — mijn
Ik voel: er is geen af - stand meer; gij stapt — weer



jon - ge borst een teer - ge - voe - li - ge snaar!
aan mijn zij, ge - huld in uw heer - lijk haar.



Ben ik niet als een harp? — Voor zoe - te
O, 't lijkt een gou - den golf! — Ik hoor uw



zin - de zin - gen ver - dwijnt het wran - ge leed, mijn
man - tel rui - sen, ik voel uw te - re hand en



iets vertragen
nacht ebt weer vol zon - ne - schijn,
rein ex - ta - tisch luidt mijn beë:



in tijdmaat
mijn oog ont - welt een traan.
"O he - mel, ze - gen haar!"