

Wie kan u ooit vergeten

tekst: Jan Van Droogenbroeck (1835 - 1902)

muziek: Jos de Klerk (1885 - 1969)

groots, doch diep gevoeld



1. Hoe kan een oog ver - ge - ten het licht der zon - ne -
2. O Ne - der - land, uw ta - le was mij - nes gees - tes
3. Hoe zou ik u ver - ge - ten, gij, duur - ste lief - des -



straal? Hoe kan een oor ver - ge - ten de _ klank der moe - der -
licht en 't eer - ste woord van lief - de werd _ mij in 't Vlaams _ ge -
pand? Al voel ik mij ver - lo - ren hier, _ in mijn va - der -



taal? Hoe kan een hart ver - ge - ten het _ eer - ste lief - de - woord, dat
richt. Nog straalt voor 't oog der zie - le die _ vlam - me klaar en puur, nog
land! Word ik om u ver - sto - ten, word _ ik om u mis - acht, aan



ruist door al - les he - nen als _ rein en zoet ak - koord! _
leeft in mij - ne boe - zem dit _ eer - ste lief - des - vuur! _
u mijn laat - ste po - gen, aan _ u mijn laat - ste kracht! _