

Wiegeliedje (1)

tekst: Guido Gezelle (1830 - 1899)

muziek: Lodewijk Mortelmans (1868 - 1952)

moderato
matig wiegend **6** *zacht*

Slaap, — slaap, — kind - je slaap, rust — en doe uw
oog - skes toe, die pin - k'len - de win - ke - lend' oog - skes daar.
Rust — mijn kind - je, slaap — nu toe, 'k ben 't wie - gen al zo moe.
'k En kan u niet meer wie - gen, 'k en
ga u niet meer wie - gen. Slaap, - slaap, - toe. —
G'hebt — uw hert en uw mond - je vol - daan,
mf molto espress.
g'hebt al uw krin - kel - de krul - le - tjes aan. Ach, en 'k en kan van uw
wieg - je niet gaan, kind - - - je slaap, —
slaap, — toe — slaap. —