

Wiegeliedje

tekst: Leo Boucherij (1880 - 1961)

muziek: Edward Keurvels (1853 - 1916)

zeer rustig (♩.=44) met halve stem voor te dragen

1. De star - re - tjes blin - ken zo hel - der, mijn
2. Het win - de - ke fluis - tert zijn lied - je, het
3. Uw moe - der - ke ziet u zo gaar - ne, mijn

lie - ve - ke slui - mer nu zacht. — De star - re - tjes blij naar u
zingt met uw moe - der - ke teer. — Mijn lie - ve - ke, wees er nu
en - gel, bij dag en bij nacht — en zoet zal zij 't en - gel - tje

sta - ren en hou - den bij 't wieg - je de wacht.
rus - tig en woel in uw wieg - je niet meer. Doe, doe, mijn lie - ve - ke,
zoe - nen, wijl 't stil in zijn droom tot haar licht.

bij de laatste strofe helemaal uitsterven
veel vertragen en verminderen

doe! Doe, — doe, — mijn lie - ve - ke doe! doe!