

Wij komen van Oosten

Volkslied uit het boerentoneelstuk "Groot spel van de Drij Koningen"



1. Wij ko - men van Oos - ten, wij ko - men van ver. A la ber -
2. Gij, ster - re, gij moet er zo stil - le niet staan: a la ber -
3. Te Beth - le - hem in die — klei - ne — stad, a la ber -



li - ne pos - til - jon. Wij zijn er drie ko - nin - gen met — een — ster.
li - ne pos - til - jon. Gij moet er met ons naar — Beth - le - hem toe gaan. A la ber -
li - ne pos - til - jon. Ma - ri - a met haar klein — kin - de - ke zat.



li - ne pos - til - jon. Van cher a - mi, tot in de knie. Wij zijn drie ko - nings -



kin - de - ren. Sa, pa - ter trok naar Ven - de - lo, van cher a - mi.