

Daar is maar één Vlaanderen

tekst: René De Clercq (1877 - 1932)
muziek: Jef Van Hoof (1886 - 1959)

Vrij bewogen - met innigheid ♩ = 60

p

Daar is maar één land, dat mijn land kan

zijn. 1. Daar rukt niet de Rhône, daar stroomt niet de
2. Daar is maar één vreugd', daar is maar één
3. Het groeit naar de daad en die daad is

f

Rijn, daar vloeit maar de Lei - e en de Schel - de die
pijn, daar is maar één lief - de, daar is maar één
mijn. Het wordt in de we - reld veel of

più f

brandt. Daar is maar één Vlaan - d'ren, 't is mijn land!
haat. Daar is maar één Vlaan - d'ren en 't ver - gaat.
niets. Daar is maar één Vlaan - d'ren en 't is Diets!