

# LIEVE VROUW

DER

# LAGE LANDEN

GEDICHT VAN CLEM DE RIDDER



MUZIEK VAN

# EMIEL HULLEBROECK



Aan Mevrouw Constance DE MEYER-VAN MALDEREN  
de lieve oude moeder van de Vlaamse Troubadour Willem DE MEYER

# Lieve Vrouw der Lage Landen

Gedicht van CLEM DE RIDDER

Muziek van EM. HULLEBROECK

Zeer innig en gedragen ( $\text{♩} = 40$ )

ZANG

1. Ho - ge Vrou - we in de he - mel,  
2. Lie - ve Vrou - we, zo was Vlaand'ren:  
3. Lie - ve Vrou - we, zie de won - de

KLAVIER

*mf* *poco rit.* *p*

's He - ren Moe - der, rei - ne Maagd,      Hoor het    volk der La - ge Lan - den,  
Hoofs, een - vou - dig en de - voet.      Ker - sten    van ge - loof en ze - den  
Die uw    dier - baar volk ont - wijdt;      't Slaat de    hand aan ei - gen broe - ders,

Dat U    ne - d'rig bij - stand vraagt.      't Heeft al - ou - de a - del - brie - ven  
Bleef het    in zijn hoog - ste nood.      't Bouwd' U    tem - pels en ka - pel - len  
't Is vol wraak en snar - re nijd.      Do - lend    langs on - veil' - ge we - gen



*cresc.*

Van zijn godsvrucht, deugd en eer. Wil, zo sme-ken wij U, Vrou-we,  
 Van de zee tot in de hei; 't Schil-derd' U in pracht van kleu-ren,  
 Dwaalt het ver-der van U af, 't Zoekt de wel-lust en vindt schan-de,

*cresc.*

*pp*

Voor ons bid-den bij de Heer!  
 't Zong U lie-d'ren in de Mei! Lie-ve Vrouwke in de he-mel, Die der  
 Dri-gend gaapt het o-pen graf!

*pp*

Vla-men Moe-der zijt, Red uw volk uit die-pe no-den, Maak het tot de deugd be-

1. 2. 3. *Einde*

reid. 1. 2. 3. *Einde* *vertr. en uitsterven*

*mf* *poco rit.*



# Emiel HULLEBROEK

Liederen voor ééne Zangstem met Klavierbegeleiding

- EERSTE REEKS :** O gij zonnige, wonnige wereld. — Kerlingaland. — Mooi Grietje. — Scheiden. — Liefdelied. — Moederken alleen. —
- TWEDE REEKS :** Wiegeliedje. — Mariëken. — In mijn liefkens hoveken. — De jongens zeggen 't aan de meisjes. — Als 't zondag is. — Aan U alleen. —
- DERDE REEKS :** De wiegende mijnwerker. — Op Kerstdag. — Hij die geen liedje zingen kan. — Hemelsche liefde. — Marleentje. — Kermislied.
- VIERDE REEKS :** Het boorlingsken. — Moedertaal. — Ring-king. — Mijn klein, klein dochterke. — Door wel en wee. — Speldewerksterslied.
- VIJFDE REEKS :** Slap zacht. — Noordzee! — 't Liedeke van den schilder. — In 't klavergroen. — Mijn lieveke. — Van den zanger.
- ZESDE REEKS :** De Bietebauw. — Hemelhuis. — Liefdewandeling. — Lapper Krispijn. — Vóór 't Kantkussen. — Van 't Kosterken.
- ZEVENDE REEKS :** 't Kindeke slaapt. — De verhuizende meid. — Jesus moeder. — Vlaamsche kermis. — Brief uit Vlaanderen. — De kwikstaart.
- ACHTSTE REEKS :** Huwelijkslied. — Eerste Communie-lied. — Verjaringslied. — Eerste-Misse-lied. — Jubellied. — Liefdadigheidslied.
- NEGENDE REEKS :** Koninginneliëd. — Van 't maseurken. — Het lied van den landman. — Kerelslied. — Het kindje. — Tineken van Heule.
- TIENDE REEKS :** Het zijn geen jongens. — Testament van een student. — De gilde viert. — De fijnproevers. — Schachtenliefde. — Champagne!
- ELFDE REEKS :** Het lied der Vlaamsche hoogeschool. — Van 't schoone wiedzterke. — Jan en Annemie. — Grietje. — Brief uit Frankrijk. — De dahlia.
- TWAALFDE REEKS :** Wij willen! — De ooievaar. — Vrijersliedje. — Zendelingsbede. — Van Jan de Mosselman. — Klompenliedek.
- DEERTIENDE REEKS :** Kalme rust. — Het liedje van den beiaardier. — Paschen. — De voorspelling. — Stantje en Wantje. — Het meisje van den buiten.
- VEERTIENDE REEKS :** Vlaanderens Maagd. — Karlijntje. — Van den witten ezel. — Brouwerslied. — Peetje's brief. — Sprookjesweelde.
- VIJFTIENDE REEKS :** Aan mijn Belgen bij den IJzer. — Het landje van belofte. — Naar Scherpenheuvel. — Wat moeder schreef. — Mijn Fientje. — Klaes die sprak zijn moeder aan.
- ZESTIENDE REEKS :** Afrikaans Wiegeliedje. — Sonnedaal. — Die Sterretjie. — Uit pure pret. — Studenteliëd. — Trouw.
- ZEVENTIENDE REEKS :** Brief uit Cézembre. — De boeven van Fresnes. — De Strijdzang der Houthakkers. — De Verworpelingen van den IJzer. — De Weezang van Auvours. — Morgenrood.
- ACHTTIENDE REEKS :** De blauwvoet. — Het wiegelied der vlaamschgezinde moeder. — Mijn paradijsje. — Het kempisch osseboerken. — De brief van den schacht. — Vrijheidslied.
- NEGENTIENDE REEKS :** Het Lied van Nele. — Padvinders, vooruit! — De Regenvlaag. — Schaap of Leeuw. — De Horen. — Het Meisje van Amsterdam.

**G. ALSBACH & C<sup>ie</sup> - Amsterdam**

Voor België : Huize PETER BENOIT - Lange Leemstraat 180, Antwerpen