



# LIEFDE en LEUTE

LIEDEREN MET PIANOSPEL  
WOORDEN VAN JAC. BALLINGS  
MUZIEK VAN R. GHESQUIERE

## REEKS A voor Vrouwen

- 1. Het Liefje van den Mei (Guitig liefdelied met koor) . Fr. 20.-
- 2. Trezeke van den boer Verlaan (Luimig minneliedje) . 20.-
- 3. Kouskens breien (Luimig minneliedje) . . . . . 20.-
- 4. 't Melkboerinneken (Kluchtlied) . . . . . 20.-
- 5. 't Is Beulemansch (Kluchtig en vlaamschgezind) . . . . 18.-

DE REEKS : FR. 90.—

CENTRALE MUZIEKHANDEL  
 Nachtegaallaan, 64, HALLE (Br.)  
 P. C. 4496.46 — Tel. 56.53.68

## CENTRALE MUZIEKHANDEL

BRUSSEL, BIJENLAAN, 1.

— AVENUE DES ABEILLES, 1, BRUXELLES.

ALS BACH — AMSTERDAM

CENTRALE MUZIEKHANDEL  
 Nachtegaallaan, 64, HALLE (Br.)  
 P. C. 4496.46 — Tel. 56.53.68



Aan Jenneken BALLINGS.



# I. Het liefje van den Mei

Guitig liederlied,

met tusschen-en nazang door 't volk

Woorden van  
Jac. BALLINGS.

Muziek van  
R. GHESQUIERE.

**ZANG** *Losjes* (♩=96) *mf*

Als de vo-gels zin-gen In het jon-ge

**KLAVIER** *f* *mf*

(Volk) in het groen wand'ling doen

groen, Ga ik, door de vel-den, Blij eenwande-ling doen.

*Teeder* (Volk) tot een krans

'k Pluk de mooi-ste bloe-men, 'k Vlecht ze tot een krans 'k Sier er-meë mijn





Opgewekt

lok - ken En, ter-wijl ik dans, Galmt het voo - lijk lied - je O - ver

veld en - wei: Wie wil me als zijn lief - je, 'tLiefje van den Mei? Jo - chei! Jo - chei! Wie

Behaagziek

(Allen)

viert met mij, De feest - par - tij? Ik ben het lief - je, Het lief - je van den Mei! Jo -

chei! Jo - chei! Zij is het lief - je, Het lief - je van den Mei! Jo - chei!

(Ik ben)





# 't Liefje van den Mei

(Komt op onder 't voorspel, heeft bloemen in haar hand, is landelijk-mooi gekleed.)

I

Als de vogels zingen  
In het jonge groen, (*in het groen*)  
Ga ik, door de velden,  
Blij een wandling doen. (*wandling doen*)  
'k Pluk de mooiste bloemen,  
'k Vlecht ze tot een krans, (*tot een krans*)  
'k Sier ermee mijn lokken, (1)  
En, terwijl ik dans,  
Galmt het vroolijk liedje  
Over veld en wei :  
« Wie wil me als zijn liefje,  
't Liefje van den Mei ? »

## REFREIN

(*dansend*)

Jochei ! Jochei !  
Wie viert met mij,  
De feestpartij ?  
Ik ben het liefje,  
Het liefje van den Mei !

## KOOR (ad lib.)

Jochei ! Jochei !  
Ik ben ) het liefje,  
Zij is )  
Het liefje van den Mei !  
Jochei !

II

Wat is toch het leven  
Zonder liefde of min! (*zonder min*)  
Moet het zoo nog duren,  
'k Ga het klooster in. (*'t klooster in*)  
Op m'n lippen liggen  
Kusjes zoet en zacht... (*zoet en zacht*)  
Weet ge hoe m'n hartje  
Naar de liefde smacht ?  
Komt een Vlaamschen jongen,  
Eerlijk, braaf en blij,  
Ik wil zijn z'n liefje,  
't Liefje van den Mei !

(*Refrein.*)

III

Als op andre jaren  
Werd de Mei geplant, (*Mei geplant*)  
Zag 'k de jonkheid dansen,  
Juichend, hand in hand... (*hand in hand*)  
Dansen in het ronde,  
Dat het was een lust ! (*ja, een lust*)  
'k Zag hoe ieder meisje  
Teeder werd gekust...  
Ik, ik deed nooit mede :  
(*Moeder hield m'op zij...*)  
Maar nu wil 'k ook wezen  
't Liefje van den Mei !

(*Refrein.*)

IV

Ben ik dan zoo leelijk  
Dat me niemand wil ? (*niemand wil*)  
Of is bij de jongens (2)  
Liefde een dwaze gril ? (*dwaze gril*)  
Ik kan dansen, zingen,  
'k Houd van leute en lach, (*leute en lach*)  
Als bij 't Meiboomplanten,  
'k Immer hoorde en zag...  
Laat de kwezels schelden  
Op die joelpartij...  
'k Ben, bij 't feest der Lente,  
't Liefje van den Mei !

(*Refrein.*)

## BISCOUPLET

'k Tooi me reeds met kransen (3)  
Als een koningin, (*koningin*)  
Om blij meê te vieren  
't Feest van liefde en min. (*liefde en min*)  
'k Ben nu twintig jaren,  
En 'k sta nog alléén... (*nog alléén*)  
Wie leidt m' als zijn meisje,  
Naar den Meiboom heen ?  
'k Zal dan voor hem wezen,  
Opgeruimd en blij,  
Steeds in deugd en eere,  
't Liefje van den Mei !

(*Refrein.*)

(1) Steekt bloemen in haar lokken.

(2) of jongmans.

(3) Kroont zich met een krans en kan ook een grootere krans over haar schouders hangen.



