

De bloemen en de sterren

tekst: Karel Ledeganck (1805 - 1847)

muziek: Lodewijk Mortelmans (1868 - 1952)

matige beweging *mf* met gevoel en veel juistheid voor te dragen



Hoe min ik u, ___ vol - scho - ne bloe - men, om



wie wij zo ___ de len - te roe - men. ___ Hoe



min ik u, o ___ ster - ren, glans ___ der stil - le nacht ___



aan 's he - mels trans. ___ De we - reld is een



dub - b'le ___ gaar - de: gij, lie - ve bloe - men, hebt ___ dez''



aar - de, en gou - den ster - ren, u is 't veld ___ der



hem' - len tot een tuin ge - steld. ___ Gij, bij de



da - ge - raad ont - lo - ken, gij, door Gods en - g'len aan - ge -

staken, be - koor, _____ *be - koor nog lang mijn oog,* *schenk aan mijn nacht _*

het heil - licht we - der: o bloe - men, *ster - ren van hier - ne -*

der, o _____ ster - ren, *bloe - men van om - hoog. _____*