

De dahlia

tekst: Lambrecht Lambrechts (1865 - 1932)

muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)

vrolijk en guitig **3** *mf*



1. Gij zijt, gij, e - ven twin - tig, daar - bij een hal - ve heer. Ik
2. Wan - neer de ker - mis daar is met vlaai en krie - ken - bier, dan
3. En wordt het ein - d'lijk zo - mer en is de vas - ten uit, dan



ben, ik, maar een boer - tje en al zo jong niet meer. Gij
gaan wij met ons meis - jes ge - kop - peld op de zwier. Voor -
bindt ons d'ou - de pas - ter tot brui - de - gom en bruid. Gij



noemt uw lief een bloem - pje, een roosje, ik weet het, ja. Voor
op gij bei - den, net - jes, wij traag - jes ach - ter - na: gij
voert uw blo - zend roos - je naar Brus - sel of naar Spa. Ik



mij bloeit langs de De - mer een fris - se dah - li - a, voor
met uw geu - rig roos - je, ik met mijn dah - li - a, gij
leid naar Scher - pen - heu - vel mijn dik - ke dah - li - a, ik



mij bloeit langs de De - mer een fris - se dah - li - a.
met uw geu - rig roos - je, ik met mijn dah - li - a.
leid naar Scher - pen - heu - vel mijn dik - ke dah - li - a! a!