

# De grijze zanger

tekst: Theodoor Sevens (1848 - 1927)

muziek: Arthur Vermeulen (1871 - 1938)



1. O Vlaan - der - land, zo rijk en schoon, mijn
2. O Vlaan - der - land, zo schoon en rijk, uw
3. De sneeuw der ja - ren dekt mijn kop; gij



hart ver - geet u niet! — Voor u weer - klonk mijn kin - der - toon, voor  
kroost be - waakt u trouw. — Geen bo - ze trapt u in het slijk, geen  
Vlaan - d'ren, schit - tert voort. — En valt er één, de jeugd buist op voor



u mijn man - nen - lied! Mijn gul - den tijd — is  
vreem - de brengt u rouw! Mijn gul - den tijd — is  
ei - gen grond en woord. Mijn gul - den tijd — is



heen - ge - vlo - gen bij — 's le - vens leed en lust. Nu  
heen - ge - vlo - gen bij — 's le - vens leed en lust. Toch  
heen - ge - vlo - gen bij — 's le - vens leed en lust. Toch



bid ik, nu bid ik, nu bid ik, moe - de neer - ge - bo - gen:  
bid ik, toch bid ik, toch bid ik, moe - de neer - ge - bo - gen:  
bid ik, toch bid ik, toch bid ik, moe - de neer - ge - bo - gen:



o Vlaan - d'ren, o Vlaan - d'ren, o Vlaan - d'ren, wees ge - rust!