

# De heide bloeit

tekst: Jozef Simons (1888 - 1948)

muziek: Armand Preud'homme (1904 - 1986)



1. Nu is't de tijd dat in onz' ou - de Kem - pen
2. Nu is't de tijd dat hoog op al - le we - gen
3. Nu is't de tijd dat zon en zo - mer pra - len.
4. Nu is't de tijd van - trek - ken en van tre - den.



1. de hei - de bloeit zo - ver het oog maar schouwt. Pur - per van
2. de graan - oogst danst en schok - kelt naar de schuur. Gar - ven ge -
3. De boom - gaard buigt zijn zwaar ge - la - den kruin. Hel - der weer -
4. Een vro - lijk lied geeft vleu - gels aan de voet. En al wie



1. kleur, een — klaar - te niet te dem - pen, zo wijd de vlak - te
2. groeid uit — ar - beids - mil - de ze - gen en 't we - lig koes - t'rend
3. klinkt de — roep der wie - le - wa - len en zil - v'ren ber - ken
4. keert, brengt — vreug - de - stra - len me - de; een tuil - tje hei en



1. 't ver - ge - zicht ont - vouwt. De — zo - mer gloeit, jo - chei! De —
2. gou - den zon - ne - vuur.
3. wui - ven op het duin.
4. fris - se le - vens - moed.



De — zo - mer gloeit, jo -



hei - de bloeit, jo - chei! De lucht is blauw op al - le kim - men, jo -



chei! De — hei - de bloeit, de lucht is blauw op al - le kim - men, jo -

chei! De zon - ne danst, jo - chei! De hei - de glanst, jo -

chei! De zon - ne danst, jo - chei! De

chei! En al - le den - nen - bos - sen glim - men, jo - chei! chei!

1.2.3. 4.

hei - de glanst en al - le den - nen - bos - sen glim - men, jo - chei! chei!