

De Internationale

tekst: Eugène Pottier (1816 - 1887)
vertaling: Henriette Roland Holst (1869 - 1952)
muziek: Pierre De Geyter (1848 - 1932)

marstempo



1. Ont - waak, ver - wor - pe - nen der aar - de! Ont - waak ver - doemd' in hon - ger - sfeer! Re - d'lijk
2. De staat ver - drukt, de wet is lo - gen. De rijk - aard leeft zelf - zuch - tig voort. Tot het



wil - len stroomt nu o - ver d'aar - de en die stroom rijst al meer en meer. Sterf, gij,
merg wordt d'ar - me uit - ge - zo - gen en zijn recht is een ij - del woord. Wij zijn



ou - de vor - men en ge - dach - ten! Slaaf ge - boor - nen ont - waak, ont - waak. De
't moe naar an - d'ren wil te le - ven. Broe - ders, hoor hoe ge - lijk - heid spreekt: Geen



we - reld steunt op nieu - we krach - ten, be - geer - te heeft ons aan - ge - raakt. Mak - kers,
recht waar plicht is op - ge - he - ven. Geen plicht, leert zij, waar recht ont - breekt.



hoor de sig - na - len, tot de strijd ons ge - schaad en d'In - ter - na - tio - na - le zal



mor - gen heers' op aard. Mak - kers, hoor de sig - na - len tot de strijd ons ge -



schaad en d'In - ter - na - tio - na - le zal mor - gen heers' op aard.