

De oude harpspeelster

tekst: Klaus Groth (1819 - 1899)
vertaling: Maurits Sabbe (1873 - 1938)
muziek: Edward Verheyden (1878 - 1959)



♩ = 58 5 *mf*

Ik was eens jong en blij, dit al is nu voor - bij, —



— dit al is nu voor - bij. — Ik droeg toen ro - zen op de mond, ik droeg toen



p

lok - ken zon - ne - blond. Ik droeg toen ro - zen, ik droeg toen lok - ken



p *mf* *f* *>* *p*

zon - ne - blond, zon - ne - blond. Wat was ik jong en blij, —



poco rit. *a tempo* 4 *a tempo* *mf*

wat was ik jong en blij! Ik zong van moed en



vreugd voor ou - der - dom en jeugd, — voor ou - der - dom en jeugd.



En wie mij daar ook hoor - d'of zag, ze roem - den al mijn lied en lach.



p *p*

Ze roem - den al — mijn lied en lach. — Mijn — lied

mf _____ *f* *p*

en lach. Ik was vol moed en vreugd,

poco rit. *a tempo* *poco più mosso*

ik was vol moed en vreugd. Ik zing nog im-mer voort, -

ik zing nog im-mer voort en zwerf van oord tot oord, -

tempo 1°

van oord tot oord en zwerf en zwerf van oord tot oord. -

f *mf*

En als ik zing van vreugd en moed, wie vraagt er naar -

mf *f* *p*

of 't hart mij bloedt? - Of 't hart mij bloedt? Ik zing nog im-mer

poco rit. *a tempo* **3**

voort, ik zing nog im-mer voort. -