

De poppenstoet

tekst: Eugeen De Ridder (1893 - 1962)

muziek: Armand Preud'homme (1904- 1986)

fris! (niet gebonden)



1. Op - zij! Op - zij! Op - zij! De pop - pen - stoet gaat hier voor - bij! Ze ko - men
2. O - hee! O - hee! O - hee! Wie stapt er met de stoet niet mee? Trom - pet - ten
3. Hoe - ra! Hoe - ra! Hoe - ra! Nu komt de Sint bij ons wel - dra! En ie - der



recht uit speel - goed - land! Daar zijn ze, dan - send hand in hand! En Zwar - te
klin - ken hoog en hel te - zaam met trom en rin - kel - bel. En klein en
wordt door hem be - dacht, als hij op tocht gaat de - ze nacht. Daar - om ook



Piet mar - cheert van voor, nog zwar - ter dan een ou - we moor.
groot aan 't dan - sen gaat wijl Har - le - kij - tje slaat de maat.
danst de he - le stoet zo blij de a - vond te - ge - moet.

refrein afgetekend!



Een Zeeuw - se boer, een Es - ki - mo, Rood - kap - je en Pi - nok - ki - o, een



in - di - aan, een ka - pi - tein, een Me - xi - caan, een har - le - kij, een —



e - del - vrouw, een — no - b'le heer en — Mi - ckey Mouse met Ted - dy Beer.