

# De tijd

tekst: Willem Gijssels (1875 - 1945)

muziek: Arthur Meulemans (1884 - 1966)

**moderato**



1. Klop - pe, klop - pe, ha - mer - tje! Wie zit er in dat ka - mer - tje,
2. Wit - te, wit - te, we - ver - tje! Dat weeft ge - lijk een ke - ver - tje,
3. Spil - le, spil - le, spel - le - tje! Elk uur een nieuw ge - zel - le - tje,
4. Kin - ne, kin - ne, kin - der - tjes! Gij flad - dert vlug als vlin - der - tjes,

*met gevoel*



1. al - tijd zin - gend, blij vol lust, zon - der dra - len, zon - der rust?
2. al die u - ren van de dag, e - ne steek bij el - ke slag.
3. tot de twaal - ven zijn voor - bij, dan van - her be - gint de rij.
4. maar gij leert toch ook met vlijt: tijd ver - ke - ken, zigt ge kwijt!

*rit.*



1. Tik - ke tak, tik - ke tak! Tik - ke, tik - ke tak!
2. Tik - ke tak, tik - ke tak! Tik - ke, tik - ke tak!
3. Tik - ke tak, tik - ke tak! Tik - ke, tik - ke tak!
4. Tik - ke tak, tik - ke tak! Tik - ke, tik - ke tak!